

**Σημεία ομιλίας κ. Ευθύμιου Χριστοδούλου  
Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου  
της Τράπεζας Eurobank EFG**

**στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

**Τρίτη 28 Ιουνίου 2011**

- Περνάμε τώρα μία περίοδο με γεγονότα και χαρακτηριστικά που σε γενικό σύνολο δεν έχουν προηγούμενο στην παγκόσμια οικονομική ιστορία.
  
- Για πρώτη φορά έχουμε το φαινόμενο οι «πτωχοί» να μην ζητάνε, να μην παρακαλούν, αλλά να απαιτούν ριζική και μαζική βελτίωση του επιπέδου ζωής τους ώστε να μην απέχουν από άλλες πολύ πλουσιότερες κοινωνίες. Οι απαιτήσεις δε αυτές στηρίζονται πλέον σε ισχύ και όχι σε ηθική υποχρέωση και επομένως θα πραγματοποιηθούν.
  
- Φυσικά, οι πηγές πλούτου του πλανήτη δεν αρκούν για να ικανοποιήσουν τέτοιες απαιτήσεις.  
Συνεπώς θα πρέπει οι πλουσιότεροι να προσαρμόσουν (και σε τελική ανάλυση, να μειώσουν) το επίπεδο ζωής τους για να ισοβαθμίσουν κάπως τα επίπεδα αυτά.
  
- Αυτό το βλέπουμε ήδη να παίρνει διάφορες μορφές για παράδειγμα πολλοί επιτυχημένοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας να φεύγουν από τα προηγμένα κράτη και να πηγαίνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες με τις αναπόφευκτες συνέπειες – ανεργία, μείωση ΑΕΠ, κλπ.
  
- Βέβαια αυτή η διαδικασία θα πάρει χρόνο, ίσως δεκαετίες για να φέρει σε κάποια ισορροπία τη διεθνή Οικονομία. Έτσι αναλόγως της πολιτικής (με την ευρεία έννοια) και οικονομικής ισχύος των κρατών, θα ανέβει το οικονομικό επίπεδο ευημερίας τους, θα μείνει στάσιμο ή και θα μειωθεί στην περίπτωση των πλέον αδυνάτων, ιδίως όταν η αδυναμία συνδυάζεται με προηγούμενες περιόδους τεχνητού υπερκαταναλωτισμού που δεν στηρίζονται στους ιδίους πόρους της χώρας.
  
- Σαν αποτέλεσμα το «υπόδειγμα επιτυχίας» στα πιο ανεπτυγμένα κράτη θα πάρει διαφορετικές μορφές, όχι κατ' ανάγκην ματεριαλιστικές.

- Για παράδειγμα, μεγαλύτερη αξία θα δοθεί στην παιδεία και σε διάφορες πνευματικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ αντιστοίχως οι μορφές καταναλώσεως θα γίνονται πιο λιτές αν και σε ορισμένες περιπτώσεις πιο εξεζητημένες.
- Όσο για την χώρα μας, αν δεν καταλάβουμε εγκαίρως πώς να διαχειριστούμε την πολιτική αναπτύξεως της οικονομίας μας, πώς να ξεπεράσουμε την κρίση, και αν εξακολουθούμε να έχουμε για βάση παραμέτρους που ήδη έχουν ξεπεραστεί, διατρέχουμε κίνδυνο να σπαταλήσουμε τις περιορισμένες δυνατότητες που ακόμα έχουμε.
- Πρέπει λοιπόν να έχουμε ανοιχτό μυαλό να καταλάβουμε την σημασία της καινοτομίας, να προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις για να μπορέσουμε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν ένα επίπεδο ζωής που να εντάσσεται σωστά στις νέες συνθήκες.
- Στη χώρα μας δεν είναι πολλοί οι φορείς που έχουν αναπτύξει τέτοιο τρόπο σκέψης. Τα φαινόμενα της τελευταίας περιόδου όπου ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μας δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι είχαμε ένα επίπεδο ζωής που δεν συμβάδιζε με τις παραγωγικές μας δυνατότητες αλλά βασιζόταν σε δανειακές ή τουλάχιστον μη επαναλαμβανόμενες εισροές κεφαλαίων, μας δείχνουν ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατό να προσαρμόσουμε πρώτα τις σκέψεις μας και εν συνεχεία τις οικονομικές μας δραστηριότητες σε μία πιο ρεαλιστική κατάσταση πραγμάτων.
- Πιστεύω ότι μέσα σε αυτούς τους λίγους φορείς είναι και η Eurobank, η οποία έχει διαμορφώσει ένα στελεχιακό δυναμικό που είναι φτιαγμένο έτσι, ώστε να μπορεί να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες, να τις εκμεταλλευτεί, να τις αξιοποιήσει και να συντελέσει αποτελεσματικά στην πρόοδο της οικονομίας μας.

Αυτό είναι το κυριώτερο στοιχείο που μπορεί να προσφέρει η Eurobank στη χώρα και στην κοινωνία, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ικανότητες προσαρμογής στην πραγματικότητα και δυνατότητα πραγματικής αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο θα μπορέσει να αναπτυχθεί η οικονομία και να ευημερήσουν οι άνθρωποι που την αποτελούν.

Σαν μέτοχοι της Eurobank πρέπει να είστε υπερήφανοι που συντελείτε με τα κεφάλαιά σας στην δραστηριότητα ενός τέτοιου οργανισμού.

Ο κ. Νανόπουλος θα αναλύσει τα στοιχεία που περιγράφουν τις εργασίες της Τράπεζας στον χρόνο που πέρασε.

Θα σας εκθέσω όμως δια βραχέων τις βάσεις της πολιτικής που θα ακολουθήσει η Τράπεζα αυτήν την δύσκολη περίοδο. Κατ' αρχάς ό,τι γίνεται πρέπει να αξιολογείται συνεχώς στο πλαίσιο των συνθηκών που συνεχώς αλλάζουν και επιβάλλουν διαρκείς προσαρμογές. Πέρασε η εποχή που διεμορφώνετο ένα σχέδιο με μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές. Τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα θέματα όπως διαμορφώνονται με ευέλικτο και δημιουργικό τρόπο και να είμαστε πάντα έτοιμοι για αλλαγές ανα πάσα στιγμή.

Όπως και να έχει όμως το πράγμα θα πρέπει να δοθεί το κύριο βάρος σε ορισμένους τομείς.

- Η εξέλιξη των καταθέσεων και λοιπών διαθεσίμων που θα πρέπει να κρατηθούν σε ανεκτά επίπεδα και η διατήρηση της ρευστότητάς μας, ιδίως τώρα που το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας μας έχει αποκλείσει από τις διεθνείς αγορές.
- Η αντιμετώπιση και ρύθμιση των καθυστερήσεων που με την κρίση που περνάμε είναι αναπόφευκτες.
- Η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τραπέζης κυρίως μέσω της σωστής αξιοποίησεως των στοιχείων του ενεργητικού της (παράδειγμα η Πολωνία).
- Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην συνεχή εσωτερική αναδιάρθρωση και προσαρμογή στις τρέχουσες συνθήκες των Υπηρεσιών της Τραπέζης με κύριο χαρακτηριστικό την βελτίωση του κόστους όπου θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουμε αξιόλογα αποτελέσματα.
- Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην ανάπτυξη του εξωτερικού δικτύου της Τράπεζας απ' όπου περιμένουμε πλέον την πραγματοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των προοπτικών μας.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί και το θέμα της γενικής αναμόρφωσης και αναδιάρθρωσης του τραπεζικού κλάδου στην χώρα μας, που η Τράπεζά μας παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, και φυσικά θα συμμετέχει όταν βεβαίως οι συνθήκες είναι πρόσφορες και συντελούν στην πραγματική αξιοποίηση οποιασδήποτε σχετικής κίνησης. Η άποψή μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο «πραγματική» σε αντιδιαστολή με απλή δημιουργία εντυπώσεων.

Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσω, ότι το τραπεζικό σύστημα της χώρας σχεδόν στο σύνολό του, είχε ακολουθήσει μια σώφρονα και συντηρητική πολιτική, που γενικά το κράτησε ισχυρό και συγκροτημένο και του επέτρεψε να αποφύγει σε πρώτο στάδιο τουλάχιστον τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσεως, που τα φαινόμενα που δημιούργησε εξακολουθούν να διαμορφώνουν την εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας.

Δυστυχώς στην χώρα μας δεν αντιμετωπίσαμε έγκαιρα τα προβλήματά μας. Έτσι καταλήξαμε στην πτώση της παραγωγικότητάς μας, με συνέπεια την δραματική μείωση της παραγωγής σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα μιας υπερκατανάλωσης, που δεν στηρίζονταν σε εσωτερικές πηγές πλούτου και που αναπόφευκτα κατέληξαν στην δημοσιονομική κρίση που περνάμε τώρα.

Δεν θα αναλύσω το θέμα... όπως όλοι γνωρίζουμε όμως το τραπεζικό μας σύστημα αγωνίζεται να ανταπεξέλθει στις αναπόφευκτες συνέπειες που υφίσταται, στο γενικό πλαίσιο της κρίσης που περνάμε.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι Διοίκηση και Προσωπικό της Eurobank έχοντας πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης και των πραγματικών συνθηκών, κάνουν ότι είναι δυνατό, με μεθοδευμένο και αποτελεσματικό τρόπο, για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την διατήρηση της θέσεως της Τραπέζης και την ανάπτυξη των

δυνατοτήτων της για ανάκαμψη. Οφείλω να δηλώσω ότι η προσπάθεια αυτή είναι πράγματι αξιέπαινη και πιστεύω ότι οι μέτοχοι θα μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στις προοπτικές επιτυχίας της.